

Ten Paradijze geleiden u de engelen.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

HENRI DELVAEYE

weduwnaar van Mevrouw

ROZALIE DE BOCK

geboren te St-Kornelis-Horebeke op 24 september 1885 en godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 1 november 1971, gesterkt door de sacramenten van de zieken en van de stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Wijs en gelukkig is hij die zo leeft, zoals hij wenst bevonden te worden in het uur van zijn dood.

Bij het einde van zijn lange levensloop kan deze trouwe dienaar met vreedig gemoed rekenschap geven aan God over zijn rijk gevuld leven. Hij was een hard werker, trouw echtgenoot en liefhebbende vader. In de harde slagen van het leven bleef hij zijn vertrouwen stellen in de soms onbegrijpelijke beslissingen van God. Hij was er van overtuigd dat God best weet wat voor ons goed is. Voor al het goede dat hij gedaan heeft, heeft de Heer hem nu, op het feest van Allerheiligen, opgenomen in de schare van zijn uitverkorenen.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, ik hield toch zoveel van u. Zoveel gelukkige jaren hebben wij mogen samen zijn. Hebt dank voor uw trouwe zorgen en geneztheid. Volgt de weg die ik u ben voorgedaan. Leeft zo dat gij de opperste Rechter niet moet vrezen als gij ook voor Hem zult verschijnen. Bidt voor mij. Tot weerziens.

Familieleden en vrienden, dankbaar gedenk ik u bij de Heer, vergeet gij mij ook niet in uw gebeden.

De Heer en Mevrouw Henri PLAMONT-DELVAEYE,
Mevrouw Albert DELVAEYE-VAN CAUWENBERGHE,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevr. Germain PANDELAERE-DELVAEYE,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw André DELVAEYE-DE VOS
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Firmin DELVAEYE-GOESSENS,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families DELVAEYE, DE BOCK, FOUQUET, DE BUS;

**danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden hen betoond in hun rouw.**