



TER NAGEDACHTENIS

van de

Eerw. BROEDER COLOMBANUS

in de wereld Mijnheer

Julianus, Ludovicus, Joannes DELVAUX

van de Congregatie van de

BROEDERS VAN O. L. V. VAN LOURDES

geboren te Gent, op 22 juli 1916,

godvruchtig overleden te Ronse op 11 januari 1966.

"In eenvoud en met vreugdevol hart heb ik U, God, alles opgedragen".
(1 Kron 29,17)

Onze dierbare overledene bezat de eerbied en de genegenheid van allen die hem kenden en waardeerden om zijn deugdzaam, toegewijd en alzijdig voorbeeldig leven.

Hij had belangstelling en liefde voor zijn taak. De hem toevertrouwde ambten heeft hij met volle toewijding verricht, met belangloosheid en nederigheid uitgevoerd.

Op die gedenkwaardige avond werd zijn leven afgebroken. "Mijn dagen zijn verlopen, de plannen die mijn hart koesterde, vallen in duigen" (Job 17,11)

Onvoltooid schijnt ons dit leven, maar ons geloof zegt ons dat ook het onvoltooid menselijke leven zin heeft in Gods plan en dat de dierbare overledene geborgen is in Gods liefde.

Mijn goede zuster, wij hadden alles aan elkaar in dit leven. U vraagt God het grootste offer; over het graf heen blijft onze wederzijdse genegenheid en aandenken.

messiaen, ronse

Eerwaarde mede-Broeders, dank om uw broederlijke genegenheid. Blijft mij gedenken in uw gebed.

Bemide leerlingen, mijn taak was het U dichter bij de Heer te brengen en U zo de stevigste grondslag te geven van uw geluk. Laat uw herhaald gebed ons blijvend verenigen.

Heer, geef hem het eeuwig leven!

De Algemene en de Provinciale Overste der Broeders van O.L.Vr. van Lourdes,

De Eerwaarde Broeders van het Huis Ronse,

De families DELVAUX en VANDER WIEL,

*danken U voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw*