

In vrede van de Heer heeft zij geleefd en in vrede
is zij gestorven.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

VALENTINE DELVIN

weduwe van Mijnheer

Lodewijk-Jozef Van de Spiegle

geboren te Overboelare de 16 juli 1877, en er god-
vruchtig overleden de 26 oktober 1957, voorzien van
al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van godvruchtige genootschappen.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in
het graf is de overtuiging als een onberispelijke echt-
genote, een tedere en toegenogene moeder te hebben
geleefd en aan zijn kinderen duurzame lessen en
christene deugden als erfdeel te laten.

In deze overtuiging en met het inzicht op een
gelukzalige eeuwigheid heeft de overledene geleefd.
Heilige Maria, goede Moeder, op U heb ik altijd
mijn betrouwen gesteld, in allen nood U aanroepen,
Uw rozenkrans gebeden, wees nu voor mij de deur
van de hemel en mijn voorspreekster bij de opperste
rechter.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, uw ge-
negenheid was mij een ware troost. Onze Lieve Heer
heeft zijn erbarmen mij getoond en mij tot hem ge-
roepen. Met vader verenigd in de hemel verwachten
wij U ook allen daar om niet meer gescheiden te
worden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De familiën

**DELVIN, VAN DE SPIEGLE,
DEHENAU en DEPOTEMONT**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare