

Roem niet op de dag van morgen, want gij weet niet
wat hij u brengen zal.



BID VOOR DE ZIEL

van **Mijnheer**

ALPHONSE DELVOYE

Echtgenoot van Mevrouw

CLEMENTINE FRICHE

Geboren te Overboelare, den 24 Oogst 1881,
en er godvruchtig overleden
den 9 October 1947,

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

—:—:—

Het is zooals het den Heer beliefd heeft, dat de
Naam des Heeren gezegend zij. Job. 1.

Hij was eenvoudig en oprecht, Hij vreesde God en
vluchtte het kwaad. Hij leidde een leven van taaten
arbeid en noesten vlijt om te voorzien in de behoeften
van zijn gezin.

Zijn leven is beëindigd; hij heeft het verwisseld voor
een beter. 't Is niet de aarde die hem bedekt, maar
de Hemel die hem ontvangen heeft. Bossuet.

Duurbare echtgenoot en kinderen, bedroeft U niet
zooals dezen die geen hoop hebben: wij weten dat
een beter eeuwig leven ons te wachten staat, waar
wij weer allen zullen vereenigd zijn als wij in ons
christelijk geloof volharden. Helpt en steunt elkander,
zorgt voor uwe moeder en vergeet mij niet in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De familiën DELVOYE, FRICHE,
SCHAILLÉE en VANDEN BORRE,
zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij 't afsterven van hun bemin-
den afgestorvene,

DANKEN U.

DR. DEMULDER VIANE-MOERBEKE