

Hij is de sterke man geweest uit één stuk : de rots van God waarop zijn schoon huishouden gegroeid is.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL DELVOYE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN CAUWENBERGE

geboren te Goeferdinge, den 18 October 1867, en godvruchtig overleden te Nederboelare, den 2 November 1947, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zijn leven is het leven geweest van den « rechtvaardige » : hij wist zich kind van God, en als kind van God heeft hij zijn lange leven geleefd, zonder omwegen God dienende, wat er ook de mensen mochten van denken.

En God heeft hem gezegend met een schoon en groot huisgezin : het zal een heerlijke parel zijn aan zijn hemels geluk, zijn vele kinderen opgevoed te hebben met een geest van diep geloof.

Groot was zijn vertrouwen in en kinderlijk zijn oud-geerfde liefde voor Ons Lieve Vrouwke van den Oudenberg : zou er wel ooit één Zondag voorbij gegaan zijn zonder één bezoek aan haar kapel ?

Goede Vader, we danken U om dat éénig voorbeeld van uw schoon geloofsleven, Ge waart streng maar goed voor ons. De echte liefde voor God hebt ge ons meegegeven. Onze blijvende dank voor U zal zijn, zó te leven lijk gij geleefd hebt. En onze liefde voor moeder zal haar troost zijn om uw heengaan. Wij bidden voor U. Blijf gij beschermend neerzien op al wie U lief waren.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Geeraardsbergen, druk. Pauwels, Vredestr.

De Familiën DELVOYE,
VAN CAUWENBERGE,
PEVENAGE,
VANDENBOSSCHE.

DANKEN VOOR DE BLIJKEN
VAN KRISTENE DEELNE-
MING IN HUN ROUW.