



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFROUW

Aline DELVOYE

onderwijzeres met rust

Dochter van wijlen

Cyriel DELVOYE-VAN CAUWENBERGHE

Geboren te Nederboelare op 11 januari 1909 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 18 september 1978, gesterkt door het sacrament van de zieken en de Pauselijke Zegen.

In alle eenvoud en stilte, alsof ze bang was iemand tot last te zijn, heeft onze dierbare overledene vrij plots afscheid van ons genomen. Wij hadden haar nog zoveel willen zeggen : wij hadden haar nog willen danken voor haar onbegrensde aandacht die zij had voor haar familie, haar talrijke oud-leerlingen en vele vrienden en kennissen.

Nu staan we met lege handen en met een hart vol pijn... en met de vraag : waarom ? waarom zo vlug ?

Maar de inzichten van de Heer zijn niet altijd de onze. Er is zoveel in de wereld dat wij niet begrijpen omdat wij mensen zeer beperkt oordelen, maar Gij God, hecht een allesomvattend oog op heel Uw schepping.

Wij buigen gelovend het hoofd, wetend dat alles zijn diepe zin heeft en dat haar leven niet vergeefs is geweest.

Tot onze grote troost durven wij hopen, dat voor onze dierbare overledene de belofte van Kristus ten volle zal vervuld worden : "Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden".

Over deze kortstondige scheiding heen, blijven we verenigd in dezelfde liefde en een betrouwvol gebed.

O.-L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor haar.

De families

DELVOYE en VAN CAUWENBERGHE

danken U voor uw gebeden en blijken van genegenheid, hun betoond in hun rouw.

Van de Maete, Geraardsbergen