

Geloofd zij Jezus - Christus. Amen !

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Nathalie DELVOYE

weduwe van

Heer Emiel VAN WYMEERSCH

geboren te Schendelbeke de 1 december 1875 en
godvruchtig overleden te Goeferinge de 31 juli 1956
versterkt door de HH Sacramenten der stervenden.

Kostbaar is in de ogen van God de dood der
rechtvaardigen... want hunne werken volgen hen.

(Openb.)

Beter dan een aanhoudende ziekte, is ene zalige
dood : daze is immers het einde van de arbeid, de
voltrekking van de zegepraalen de ingang tot de
eeuwige zaligheid. (H. Bern.)

God zal de mens loon naar werken geven en Hij
zal iedereen volgens zijn verdiensten behandelen.

(Job 34, II)

Met veel verduuldigheid heeft de duurbare over-
ledene haar zwaar kruis gedragen. Sinds geruimen
tijd had een pijnlijke ziekte haar gestel ondermijnd,
met godsvrucht en onderwerping heeft ze de laatste
H.H. Sacramenten ontvangen, en haar lijden aan de
Heer opgedragen : mocht de Goede God haar
barmhartig zijn.

Bemide kinderen en kleinkinderen, denkt aan het
eeuwig leven. Verheft uw ogen en aanschouwt
onophoudelijk Degene die in de Hemel heerst, want
het leven wordt u niet ontnomen, maar in een
beter veranderd. Bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (100 d. afl.)

Uitg. C. Miserez, koster, Dries, Deftinge.

De familien DELVOYE, VAN WYMEERSCH,
PEVENAGE en VAN CAUWENBERGHE

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelneming, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Mevrouw Nathalie DELVOYE

danken U van harte.