

Het geluk van deze wereld ontsnapt ons op het oogenblik waarop we denken het te genieten. God mengelt het met bitterheden opdat we het waar geluk des hemels zouden betrachten.



BID VOOR DE ZIEL VAN
HILAIRE DELVAEYE

echtgenoot van

CLARA DE PREZ

geboren te St. Cornelis Horebeke, den 29 Mei 1914
en godvruchtig overleden te Zegelsem,
den 14 Mei 1944, versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.

De Heer heeft hem beproefd door eene langdurige ziekelijkheid. Hij heeft lastige maanden en droeve dagen geteld. Nooit is de minste klacht van zijn lippen gevallen. Hij onderwierp zich ten volle aan de schikkingen der Goddeijke Voorzienigheid, voelde zijn einde stilaan maar zeker naderen en ontsliep zacht in den Heer.

Na lijden komt verblijden. Wie met Kristus lijdt, zal zich eeuwig met hem verheugen.

Dierbare echtgenoot, troost u. Ik sterf gaarne. Ik dank u voor de aanhoudende zorgen en de onvermoeibare opofferingen. Dat mijn aandenken u altijd bijblijve. Draag goede zorg over ons kind. Eens zie ik u voor altijd weder. Onze Lieve Heer zal u nooit verlaten.

Beminde Moeder, lieve Broeders en Zuster, vergeet me niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!

300 dagen aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid !

300 dagen aflaat.

.....
Vandendriessche De Vleeschauwer Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechtsten dank.

Mevrouw Hilaire DELVAEYE, geboren Clara DE PREZ ;
Mejuffer Yvonne DELVAEYE ;

De Familiën DELVAEYE, HAUSTRAETE, DE PREZ en DE BUS.