

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Gisèle, Roberte DEMARE

weduwe van Elie, Georges SPITAELS,

geboren te Everbeek op 25 mei 1940
en schielijk overleden te Brakel
op 11 mei 1992,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Ze is plots van ons heengegaan,
in alle eenvoud...

Een eenvoud en toegenegenheid
welke zij, ook in moeilijke ogenblikken
trachtte te bewaren.

Lieve kinderen en kleinkinderen,
ik weet het, het afscheid valt zwaar
en tekort was ons samenzijn.
Treur echter niet om mijn heengaan,
maar wees steeds lief en verdraagzaam
voor elkaar, tot we elkaar weerzien
in de hemel.

De families

DEMARE, SPITAELS, DOCCLO,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : dinsdag 9 juni 1992 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer, Brakel