

Maria komt hare stervende dienaars te gemoet  
en leidt ze in den Hemel. H. Hieronymus.



**GEDENK IN UWE GEBEDEN**

de ziel van Mijnheer

**Aloïs DE MARTELAERE**

weduwnaar van Mevrouw

**ROSALIE GEZELS**

geboren te St. Blasius Boekel,  
op 9 September 1864 en in den Heer ontslapen  
te Zegelsem, op 20 November 1944,  
getroost en gesterkt door de HH. Sacramenten  
der stervenden.

**Lid van 't Broederschap der Xaverianen.**

De brave aflijvige was een overtuigde kristen die God en de H. Kerk beminde. Zijne godsdienstige overtuiging was sterk als de eik en onwankelbaar als de rots. Niets of niemand was in staat hem af te trekken van de stipte vervulling van al zijne kristelijke plichten. Om zijne voorbeeldige deugdzaamheid te volmaken, voegde God bij de verdiensten van zijn onberispelijke levenswandel die van het lijden dat hij sedert jaren verdroeg met geduld en volle onderwerping aan Gods Heilige Wil.

Dierbare kinderen, hebt dank voor uwe onvermoeibare zorgen, voor dewelke Onze Lieve Heer u zal beloonen met zijn zegen in uw gezin. Ik ga uit dit tranendal over naar de eeuwig rust. Bidt met uwe kinderen voor mijne ziel en die van uwe lieve moeder, broeder en zusters.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!  
300 dagen aflaat.

Bid de vier akten.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgenoeende  
deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen,  
bieden wij U onzen oprechten dank.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer  
Aloïs DE MARTELAERE ;

De Familiën DE MARTELAERE en GEZELS.