

Bewaar de gedachtenis van dezen
die U dierbaar waren.

†

Wil in uw vroom gebed gedenken

DE HEER

Benedict Oscar DE MAERTELAERE

echtgenoot van Mevrouw

Maria Mathilde LAMMENS

geboren te Wetteren de 2 april 1898
en godvruchtig overleden te Westrem
de 11 juli 1971, gesterkt door de
H.H. Sacramenten.

Geen mens immers zou gerechtvaardigd worden
moest God hem geen vergeving schenken.
Dat de Heer hem opneeme in zijn eeuwige rust.

De dood geeft aan de mens zalige lessen : zij
leert ons hoe klein wij zijn voor God, hoe kort
het leven is, in het licht der eeuwigheid. Zij
spaart niemand, en alle menselijke pogingen zijn
tegen haar machteloos.

H. Alphonsus

Het enige wat niemand ons kan ontnemen, is
wat wij in ons leven hebben gedaan voor ons
gezin en onze medemens. Voor onze te korten
betrouwen wij op Gods barmhartigheid.

Wij bidden dan de Heer voor onze duurzame
overledene.

De families ; DE MAERTELAERE, LAMMENS,
BAYENS en VERBANCK.

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**