

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf ...
Wij leven en sterven voor God, onze
Heer, aan Hem behoren we toe.
(Rom. 14,7)

† *

Gedenk in uw gebed
mevrouw

DENISE DE MARTELAERE

weduwe van de heer

Raymond Van Den Berge

geboren te Nederboelare op 2 december 1909 en godvruchtig overleden in het stedelijk ziekenhuis te Geeraardsbergen op 13 januari 1978.

—

Ronny en Greta Van Den Berge -
Van Caelenberg, haar kinderen,
Cathy Van Den Berge,

haar kleinkind.

danken voor uw blijken van
medevoelen en uw gebeden.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

Stil is moeder van ons weggegaan.
We kunnen niet met woorden zeggen
hoe diep dit afscheid ons treft. In de
kleine tekens van inzet en in de
diensten die ze ons bewees, ervaren
we telkens opnieuw het warme ingoede
hart van moeder.

Met pijn in het hart durven we de
Heer vragen dat zij mag voortleven
in onze gedachten.

Wij kunnen niet geloven dat dit het
einde is mijn dierbare kinderen en
kleinkind, ik had jullie lief. Ik dank
jullie om het intens samenzijn. In harde
momenten, waren jullie mijn troost en
mijn opbeuring. Vergeet mij niet. Ik
zal bij de Heer uw voorspraak en uw
gebed zijn.

Eens komt de dag dat we allen in
Hem zullen verenigd zijn. Graag was
ik langer bij jullie gebleven, maar Gods
wegen zijn niet onze wegen...

Laat ons voor mekaar bidden.