



Aandenken

aan Mevrouw

GEORGINA DE MARTELAERE

weduwe van de Heer

ALBERT NIEMEGERES

geboren te Elst op 24 juli 1912 en
godvruchtig overleden in het

A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 18 oktober 1994,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



Dank voor uw aanwezigheid en gebed.

Onzen Lieven Heer heeft mij uiteindelijk
bij onzen Albert laten gaan,
ik ben Hem dankbaar hiervoor.

Na mijn geboorte heb ik, zoals Jezus,
een heel goeie vader gevonden,
maar zoals vele families hebben wij
moeilijke tijden doorstaan.

Bij iedere zonsopgang voelden we nog,
in de lenden, de miserie van de vorige dag.

Moemoe en Albert hebben mij altijd
de steun gegeven die ik zeker nodig had.

Kinderloos zijnde heb ik, samen met Albert,
veel liefde weggeschonken..., en gelukkig
heb ik hiervoor iets teruggekregen.

Maar de laatste tijd is alles misgelopen.

De rijd, de hebzucht en de wrok
hebben zich rond mij opgehoopt.

In mijn ongeluk had ik echter nog
het besef van die enkele gelukkige momenten
die mij overbleven.

Ik ga nu met een gelaten hart, in vrede,
bij diegenen die reeds lang op mij wachten.

Moest één van jullie ook in zo'n triestig
straatje terechtkomen, denkt eraan

Albert en ik zullen u met open armen
en vol vriendschap ontvangen,

zoals vroeger.

Georgina.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere