

Onder de schaduw van het Kruis
wil ik rusten.



WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

Jacob DE MARTELAERE

weduwenaar van Marcella BUWEZ.

Hij werd geboren te Elst op 12 augustus
1912 en overleed godvruchtig in de Heer
in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 28 november 1985, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Een stil, goed mens is van ons heenge-
gaan. Wie hem kende, kon hem waarderen:
met hem verdwijnt een vriendelijke en een-
voudige medeparochiaan.

De dierbare overledene die geboren werd
in het begin van deze eeuw, heeft een
lang en werkzaam leven achter zich. Hij
heeft de strijd voor het « dagelijks brood »
nog meegeleefd. Kruisen, lijden en pijn
werden hem in dit leven niet gespaard. Na
de dood van zijn vrouw toonde hij zich zeer
moedig, hoewel hij innerlijk veel leed bij
dit verlies waardoor hij eenzaam bleef in
zijn woning.

In zijn gedachten en in zijn gebed is zij
evenwel blijven leven. Waar hij zijn even-
mens kon helpen heeft hij het nooit gela-
ten, zolang hij leefde.

Met stille gelatenheid heeft hij zijn laat-
ste levensjaren aanvaard en als gelovig man
wist hij dat de Heer beproefd degene die
Hij lief heeft.

Beminde kinderen en kleinkinderen, aan
U heb ik veel genoeg gehad. Dank voor
uw trouwe genegenheid en goede zorgen,
vooral naar het einde toe. Blijft in liefde
voor elkaar leven, als beste gedachtenis aan
mij en uw moeder en grootmoeder.

Beste familieleden en burens, moge God
U zegenen op de weg die nog voor U ligt.

Aan allen tot weerziens bij de Heer.

Maria, hulp der Kristenen en

H. Cornelius, bidt voor ons.

De families DE MARTELAERE, BUWEZ,
FOUBERT, HOEBEKE,

danken U oprecht voor uw blijken van
medeleven in hun rouw.

Druk, Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel