

„God, Gij hebt mijn lot in uw Hand,
mijn erfdeel is al wat ik wens :
bestendig geluk aan uw zijde.“



Gedenk in uw gebed

MEVROUW

Maria DE MARTELAERE

weduwe van de Heer

Robert MICHEL

geboren te Nederboelare op 21 april 1901
zachtjes tot de Heer teruggekeerd
te Merelbeke op 30 mei 1979.
Zij werd gesterkt en getroost
door de heilige Sacramenten.

De familie

dankt U om uw deelneming en uw gebed.

„Heer, Gij zult mij de weg ten leven wij-
zen, om heel mijn vreugde te vinden bij U :
bestendig geluk aan uw zijde.“

„Zij was de ingoede moeder,
die kommerde en zorgde
voor het geluk van haar gezin.

Zij was de gelovige vrouw
die kon bidden en offeren
in grenzeloze edelmoedigheid.

Al wat zij zo gulhartig deed
was liefde zijn en liefde geven,
zichzelf vergetend voor haar gezin.“

Dat was haar levenshouding in leven en
in sterven. Nu zal de Heer, de Rechtvaardige
Rechter, haar vele inspanningen-ten-goede
belonen met eeuwig heil tot troost van haar
geliefden. Zij bidden voor haar om dat he-
mels geluk voor moeder te bespoedigen.

Begravenissen Willy JACOBS, Merelbeke-Statie
Drukkerij ANDRE - Poelstraat 10, Merelbeke