

Gelukkig die in God geloven  
Als diepe wonden 't herte slaan!... G. G.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### MARIA DE MAERTELAERE

ONDERWIJZERES

echtgenote van Mijnheer

### GUSTAAF MENSCHAERT

geboren te Elst de 4 mei 1916, en onvoorziens  
overleden te Oprakel, de 21 juli 1957.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van verscheidene godsdienstige  
genootschappen,



Zonder twijfel is dit afsterven de meest smartvolle en tragische gebeurtenis die een gezin en een ganse familie kan teisteren: de mooiste dromen en de schoonste verwachtingen storten als puin ineen; want de dierbare overledene, die haar leven liet, wij ze pas voor enkele dagen nog het leven schonk aan haar achtste kindje, was de hoop van een liefdevolle echtgenoot en vader, de toevlucht en de steun van een schoon en talrijk Kroost! Hoe ledig het huis waar moeder verdwijnt! Wie zou niet treuren bij zo een smartelijk tafereel! Bij dergelijke beproeving kunnen wij, kristene mensen tot niets anders onze toevlucht nemen dan tot het betrouwvol en volhardend gebed: Alleen het gebed brengt troost en opbeuring bij de beproefden die met de onoverzienbare last achter blijven, en liden voor de ziel van deze die verdwijnt.

Ach! Heer God, ons hart is gebroken van droefheid en de tranen benevelen ons de ogen; edoch we maken tot de onze de woorden van onzen priesterdichter: "Gelukkig die in God geloven als diepe wonden 't herte slaan," en wij bidden gelaten en onderworpen: "Gij gaaft, gij naamt, uw naam zij gezegend!... Uw Wil geschiede!..."

Mijn dierbare echtgenoot, mijn onverwachte dood heeft U tot een man van Smarten gemaakt. Doch ik weet dat gij moedig zult zijn met Gods genade: "op God betrouwd, is op de Rots gebouwd,"! Draag zorg voor onze lieve Kinderkens en voed ze op in de vrees des Heren en de deugdzaamheid.

Lieve kinderkens, maakt vaders last lichter door uw goed gedrag en kinderlijke liefde.

Dierbare Ouders, Schoonmoeder en Familieleden, staat mijn brave man ter zij en helpt hem waar gij kunt.

Vaart allen wel en tot weerziens bij O.L. Heer.  
Bidt voor mij.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Heer Gustaaf MENSCHAERT en kinderen,  
Annita, Marie-Christine, Jozef, Lucie,  
Marie-Jeanne, Cecile, Marleen, Linda.

Heer & Mevr. René DE MAERTELAERE-  
COSYNS.

Mevrouw Oscar MENSCHAERT-DE LIE.

De familiën DE MAERTELAERE,  
MENSCHAERT, COSYNS, DE LIE.

danken U om de blikken van  
gebeden en deelneming.

.....  
Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.