

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Zenaïde DE MARTELAERE

weduwe van Mijnheer

RENÉ WAEYTENS

geboren te Elst, de 2 november 1909, en godvruchtig overleden te Zottegem, de 5 november 1958, gestorven door de H.H. Sakramenten der stervenden.



Wie men ook is oud of jong, ziek of gezond, toch moet men steeds de dood voor ogen hebben, en de mogelijkheid overwegen dat het leven hier op de wereld een einde neemt, al meent men, dat men er nog zo noodzakelijk is en nog zo veel te doen heeft. Voor de kristen mensen is de dood geen blind noodlot maar de bode van God, die besluiten neemt die we niet begrijpen, en daarom als beproevingen worden gevoeld. Laten we steeds vertrouwen hebben in de woorden van Jezus: Mijn Vader in de hemel weet best wat gij nodig hebt.

De duurzame overledene heeft een leven achter zich, zwaar van beproevingen. De ziekten zijn haar niet gespaard gebleven. Maar ze heeft ze weten te dragen in gelatenheid aan de wil van God.

Duurbare kinderen, nu hebt ge noch vader noch moeder, maar de Heer zal U helpen, wij zullen er om bidden. Goede mensen zullen zich over U ontfermen, in-dachtig zijnde dat de Heer toch de parabel

van de barmhartige samaritaan heeft voor-gehouden. Voor U gaat het leven verder: verliest geen moed en weest altijd zo godvruchtig dat ge altijd uw vertrouwen kunt stellen op de goddelijke Voorzienigheid.

Duurbare familieleden, ik dank U voor wat ge doen zult voor mijn lieve kinderen, Draagt er zorg voor want bij de Heer kunnen we elkaar weerzien.

Mijn Jezus Barmhartigheid, (300 d. afl.)



Mijnheer Marcel Waeytens.

Mejuffer Rita Waeytens.

Mijnheer Michel Waeytens.

Mr & Mw René De Martelaere-Cosyns.

De Familien De Martelaere, Cosyns.

Waeytens, Morre.

danken voor bliken van
genegenheid en kristelijke
deelneming.