

Heer, Uw H. Wil, en niet de onze geschiede!



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## AMAAT DE MAESENAERE,

echtgenoot van Mevrouw  
**ALICE DE MULDER,**

geboren te Balegem, de 17 juni 1897

en godvruchtig overleden te Oosterzele,  
de 26 december 1960,

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden  
en de Pauselijke zegen.

**Opgeëiste 1914-1918 Oud-Strijder 1940-1945**  
**Vereerd met verscheidene eretekens.**

**LID VAN DE BOND VAN HET H. HART**  
**alle godvruchtige genootschappen der parochie.**

-----  
Gans het leven van onze duurzame overledene is opengebloeid tot een weelde van kristelijke deugden: geloof, liefde, rechtzinnigheid. Hij was een man van diep kristelijke overtuiging, plichtgetrouw als echtgenoot en vader, voorbeeldig en werkzaam. Zijn getrouwheid aan het gebed, zijn maandelijks eerherstellende communie, tekenden hem als een waar kerkelijk mens, een vereerder van zijn Schepper.

Zijn aardse leven richtte hij regelrecht naar het echte, het hemelse. En zo stierf hij de dood van de rechtvaardige nadat hij zijn jarenlange kwaal, gedragen zonder klagen, hem gelouterd had van alle menselijke smet en zwakheid.

In de schone Kersttijd heeft hij den Schepper zijn schone ziel teruggave. Bij de Heer zal hij voortleven in 't eeuwig licht en de eeuwige rust en bij de mensen in dankbaar aandenken.

Zijn leven en zijn sterven zijn een les voor allen en zijn woord spreekt voort: duurzame echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, uw vader vraagt u een dagelijks gebed, de navolging van zijn leven en het vaste betrouwen op een eeuwig wederzien. Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Goede Moeder Maria, die ik in mijn laatste uren zo dikwijls aanroepen heb, wees Gij mijn voorspreekster.

Hij ruste in Vrede.

---



Mevrouw Amaat DE MAESENAERE,  
geboren Alice DE MULDER ;

Mijnheer en Mevrouw Michel  
De Maesenaere-Van Raemdonck en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Georges  
Goessens-De Maesenaere en kinderen ;

De Familie DE MAESENAERE ;

De Familie DE MULDER ;

De Familie VERMASSSEN ;

De Familie DE NEVE,

gevoelig voor\*Uw blik van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.

---

Drukkerij Lourdault Oosterzele. - Tel. 70.56.19