



ZALIG AANDENKEN AAN DE

H E E R

Albert DE MAESENEER

echtgenoot van Mevrouw Regina PEDE

Burgemeester

Oud-Strijder 1940-1945

Lid van de Bond van het H. Hart.

geboren te St.-Lievens-Esse, op 27 november 1915 en godvruchtig overleden te Tielt, op 7 juli 1970, begenadigd met de H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Onze goede parochiegemeenschap is geschokt door het vroegtijdig afsterven van een voorbeeldig burgervader.

Een waarachtig en wijs voorman is heen-gegaan. Hij was rijk begaafd, evenwichtig, offervaardig en bereidwillig. Een bestendig streven om te dienen dreef hem ... zijn gezin in het onmiddellijk verband, de bewoners van de gemeente. Ze vormden voor hem zijn grote familie. Tijdens zijn te korte leven was hij daad- en dienstvaardig. Hij speelde een belangrijke rol in de restauratie van de kerk St.-Paulus' bekering. In zijn dienstbetoon voor elkeen toonde hij zich steeds opgeruimd en gulhartig, ook toen een onverbiddelijke kwaal zijn krachten sloopte en toen hij zweeg, om de anderen geen pijn te berokkenen.

In Godsvertrouwen en dienstbetoon heeft hij zijn taak gezien en vervuld.

Wij danken God de Vader voor al het goede en schone, dat Hij ons meegaf in woord en daad.

Teergeliefde echtgenote, de Heer weze uw troost en sterkte bij onze plotsse scheiding. Heb dank om al het geluk dat U mij geschonken hebt.

Mijn liefste kinderen, mijn vreugde en mijn kroon, weest voortaan de steun voor uw goede moeder en blijft vader gedenken en navolgen in geloof, in eer en deugd.



Voor de blijken van kristelijk medeleven in het leed en de sterkende steun van uw geboden danken U oprecht :

Mevrouw Albert De Maeseneer,
zijn echtgenote.

Jonge Heer Johan De Maeseneer,
Juffrouw Anne-Marie De Maeseneer,
zijn kinderen.

Zijn broeders, schoonbroeders, schoon-
zusters, neven en nichten,

De familiën De Maeseneer, Ghijs, Pede
en Van Cauwenberghe. ,

« De Beiaard »