

Ten paradijze geleiden u de engelen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Elvira DE MAESENEER

**Echtgenote van Mijnheer
Omer COPPENS**

Geboren te Sint Lievens Esse op 23 oktober
1901 en er schielijk overleden op 15 april 1975,
gezalfd met de H. Olie.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Een godsdienstige werkzame en trouwe echtgenote en moeder is bij de Heer gegaan. Onverwachts kwam de dood maar zij was niet onvoorbereid om voor de rechterstoel van God te verschijnen. Geen dag ging voorbij zonder dat zij de Heer loofde en dankte en Hem bad voor hare dierbaren. Bezorgd en bekommerd was zij tot op haar laatste dag voor wel en wee in het huisgezin en in de dichte familie. Haar leven was een rusteloos streven voor het geluk van de haren. Rust heeft zij haar eigen niet gegund, de eeuwige rust zal nu haar deel zijn.

Dierbare echtgenoot, wij hebben samen gezorgd voor ons gezin, liefdevol en begrijpend mekaar gesteund in de levenstaak die God ons heeft meegegeven. Dank voor de levenstrouw in opvoeding en werk. Bid voor mij.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw oprechte genegenheid en liefdevolle zorgen. Gij waart goed voor mij. Vergeet mij niet in uw gebeden. Blijft eensgezind onder elkander, trouw in de dienst van God en van zijn Kerk, opdat wij elkaar mogen terugzien in het he-

mels vaderhuis.

Dierbare familie en vrienden tot weerzien in de hemel.

Heer Jezus, wij bidden U voor de overledenen : neem hen op in uw Licht en uw Rijk.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



De Heer Omer Coppens,

De Heer en Mevrouw Albert Coppens-Pardaens,
kinderen en kleinkind,

De families COPPENS, DE MAESENEER,
DE HENAU en DE HENAU.

danken U innig voor de blijken
van deelneming betuigd in hun
rouw.

Begr. Den Tandt - Herzele - Drukk. De Toren