



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Albert^{*} Leonel DE MAESENEIRE

echtgenoot van Mevrouw

IDA DE BACKER

geboren te Balegem op 24 juni 1915 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem op 7 september 1977, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

« Wij weten het : als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de Hemel, een onvergankelijk, niet door mensenheden vervaardigd huis. »
(Paulus)

Al maakt de dood het leven soms duister, ons geloof leert dat het leven niet zinloos kan zijn, want van bij de aanvang tot de voltooiing is het een opgaan naar de Vader, die iedere mens bij zich verwacht in zijn heerlijkheid.

Zo wordt ons leven een opdracht om het beste te maken van alles wat God ons hier toevertrouwde.

Daarom bidden wij U : « Schenk hem uw rust, uw licht en uw vrede. Laat hem nu treden in de luister van uw aanschijn. »

In dat geloof leven wij, Gods barmhartigheid laat de mens nooit los, zeker niet bij zijn sterven.

Dierbare echtgenote en kinderen, hebt dank voor uw genegenheid en het leven dat ik samen met u mocht delen. Het afscheid kwam onverwacht en te vroeg naar menselijke berekeningen. Bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Albert Leonel De Maeseneire-De Backer
Ida,

De Heer en Mevrouw Idès Willy De Maeseneire-
Baele en kinderen,

De Heer en Mevrouw Herman De Maeseneire-
Bodeque,

De Heer Albert De Maeseneire-Van Boven(†),
Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten,

De families De Maeseneire, De Backer, Van Bo-
ven en De Beer.

**danken U van harte voor uw blijken van
innige deelneming.**

R. De Smaele.