

« Ik ben de verrijzenis en het leven. »



Laten wij dankbaar bidden  
voor

## **Karel DE MAESENEIRE**

weduwnaar van Mevrouw  
**Rachel DE MARTELEIRE**  
echtgenoot van Mevrouw  
**Anna BAUWENS**

geboren te St. - Maria - Horebeke op 29 mei 1905 en  
plots overleden te Maarke - Kerkem op 22 mei 1973  
in extremis met het H. Oliesel gesterkt.

Heer, U hebt ons een goed mens gegeven,  
een ingoede vader, een trouwe echtgenoot,  
een geacht familielid, een lieve vriend.  
Geheel zijn leven was getekend door uw kruis,  
tot in een slepende en pijnlijke ziekte toe.

Wij danken U  
voor alle liefde die van hem is uitgegaan.  
Het is hard hem nu reeds te moeten missen.  
Sterk ons in het geloof dat hij nu verder leeft,  
ten volle in het geluk van uw aanwezigheid.  
Wij vragen U  
dat niets van zijn mensenleven verloren mag gaan,  
dat alles wat hij voor ons gedaan heeft  
tot ons gemoed mag blijven spreken,

dat hij nu, méér dan voorheen,  
voort mag leven in allen die hem dierbaar zijn  
en dat ook wij,  
zijn echtgenote, die zich helemaal aan hem  
heeft toegewijd in goede en kwade dagen,  
zijn dochter die, met de zustergemeenschap  
van Brakel hem heeft bijgestaan in zijn lijden,  
zijn familie en vrienden,  
dieper met elkaar verbonden mogen zijn  
dank zij hem die nu leeft bij U voor altijd.

---

Mevrouw Anna BAUWENS,                      zijn echtgenote,

Heer Adrien DE MAESENEIRE,  
Zuster Beatrijs, Mariette DE MAESENEIRE, zijn kinderen,

Mevrouw Wed. Richard DE MAESENEIRE - (†HOECKMAN)-  
VERSTRAETEN,                      zijn stiefmoeder,

De families DE MAESENEIRE, HOECKMAN, VERSTRAETEN,  
DE MARTELEIRE en BAUWENS,

*danken van harte voor de bliken van  
kristelijk medeleven hun betoond.*

---

Roger DE VOS