

AANDENKEN AAN
DE HEER
LUCIEN DE MAESENEIRE

echtgenoot van Mevrouw
MARIA VAN HOECKE

geboren te Balegem op 26 oktober
1922 en godvruchtig overleden te Gent
op 2 februari 1983, gesterkt door de
H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de bond der
gepensioneerden van Merelbeke-Flora

De families
De Maeseneire, Van Hoecke, Van Boven
Van Hyfte,
danken U van ganser harte
voor uw deelneming en uw gebed.

Vader,

We houden veel van je.
IJverig, werkzaam, overtuigd kristen
voorbeeldig echtgenoot,
toegewijde vader.

Zo heb je samen met moeder
aan ons allen
het beste gegeven van jezelf.
Veel te vroeg ben je zachtjes
naar de hemel gegaan
om bevrijd van alle pijn
voor altijd gelukkig te zijn.

Goede God,

met tranen in de ogen
met groot verdriet in het hart
biddend vertrouwen we U
ons vader toe en samen zullen we
met hart en ziel
naar vaders voorbeeld
zorg dragen voor moeder.

Rouwond. W. Jacobs, druk guido kellens