

Ten Paradijze begeleiden U de Engelen,  
(Liturgie der overledenen)



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Maria-Romania De Maeseneire**

echtgenote van de Heer

**ALBERT PIENS**

geboren te Scheldewindeke de 7 september 1903  
en godvruchtig overleden te Zottegem op 25  
april 1973 gesterkt door de H. Sacramenten der  
zieken en de Pauselijke zegen.

Voor degenen die in de Heer sterven, mag de  
dood geen dood genoemd worden, maar een  
overgang tot de eeuwige blijde Hemel.

Deze dierbare overledene was een gelovige,  
een eenvoudig maar voorbeeldige vrouw, werk-  
zaam en huiselijk, gemoedelijk; en meelevend  
met haar omgeving was zij de sterke vrouw die  
leefde voor haar gezin.

In de beproeving van het ziek zijn, bleef zij  
geduldig en in volle overgave aan de Heer heeft  
zij voorbeeldig haar leed tot het einde toe ge-  
dragen. Moge zij nu in Gods heerlijkheid de  
rust vinden die zij zich hier op aarde rooit  
heeft gegund.

Dierbare echtgenoot, vele schone dagen heb-  
ben wij samen beleefd, veel kommer en zorgen  
in liefde en leed gedragen. Gaarne was ik nog

lang bij U gebleven. Laten wij verbonden blij-  
ven in de Heer. Heb dank voor alles  
wat gij voor mij gedaan hebt. Uw liefdevolle  
bekommernis was mij een ware troost en steun.

Beate kinderen, kleinkinderen en familie, af-  
scheid nemen van een geliefd mens valt steeds  
hard. Het leven is slechts een trektocht naar  
het huis van de Vader. Daar verwacht ik U allen.  
Dank voor uw genegenheid en zorgen en gedenk  
mij in uw gebeden. Tot weerziens in het Vader-  
huis.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De families : DE MAESENEIRE, VERMEULEN,  
PIENS en DE BACKER,

danken voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde

Godveerdegem