

Kind van Maria, kind van den Hemel !



BID VOOR DE ZIEL  
van Meijuffer

**Marie, Elodie DE MAESENEIRE,**

**LID VAN DE CONGREGATIE VAN O. L. VROUW  
EN VAN ALLE ANDERE GODVRUCHTIGE  
GENOOTSCHAPPEN.**

Geboren te Etikhove, de 30 juli 1870  
en godvruchtig overleden te Oosterzele,  
de 25 augustus 1960.

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoewel we diep bedroefd zijn over 't heengaan van onze duurzame overledene, toch blijft haar nagedachtenis ons een zoete troost.

Ze was een diep kristelijke vrouw, rotsvast in 't geloof en bezielde met levendige godsvrucht. Ze muntte uit in vele deugden. Zelf heeft ze geen gezin gesticht, maar als een moeder heeft zij bijna gans haar leven de kommer en de zorgen van een gezin gedeeld. Wij buigen met diepe verering voor de nederige heldhaftigheid waarmee zij zoveel jaren heeft gewerkt en gezorgd. Hoe heerlijk zal de gloriekroon zijn die God haar voorbehoudt.

Als kind van Maria, had zij voor haar hemelse Moeder een tedere liefde. Iedere dag bad zij haar rozenhoedje. In haar verering vond zij een bron van vreugde en troost. Met stichtende overtuiging hoorden wij van haar stervende lippen gedurig herhalen : „Onze Lieve Vrouwke, help mij”.

Duurbare Zuster en Neven, ik dank U voor Uw goedheid. Uw dagelijkse liefde en zorgen waren in mijn droeve ziekte als zonnestralen die mij verlichting en steun schonken. Ik zal het U vergelden door mijn gebed om zegen over U bij de Heer.

Duurbare Familieleden, bidt ook gij allen voor mijn zielezaligheid, Gij vooral mijn neef priester, gedenk mij in uw dagelijks Misoffer. Ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens in de Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.56.19

Mevrouw Remi ROUSSEAU-DE MAESENEIRE ;  
Mijnheer en Mevrouw Joseph ROUSSEAU-GOETGELUK en kind ;  
Ingenieur en Mevrouw Michel ROUSSEAU-DE MERLIJER en kinderen ;  
Eerwaarde Heer André ROUSSEAU, Onderpas'oor te Oosterzele ;

De familie DE MAESENEIRE ;  
De familie STICHELBAUT,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.