

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†
Zalig aandenken van de Heer

ALFONS DE MAN

echtgenoot van Mevrouw Bernadette Sanspeur

Trouw lid van de bonden van 't H. Hart en der Xaverianen

Rustend Schoolhoofd van Elsegem

Verreerd met 't Burgerlijk Ereteken 1^o kl. & de Herinneringsmedalie

geboren te Elsegem 16-4-1875 en na 'n diep christelijk leven,

zacht & stichtend in den Heer ontslapen te Bevere 25-2-1948,

gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten en de

Apostolische Zegen.

Een prachtmens, een prachtchristen was hij!

Het katholiek geloof stelde hij boven alles en beleefde het ten volle, in de kerk & buiten de kerk, zodat hij voor iedereen een stichtend voorbeeld was. Wars van gemaaktheid, leefde hij zijn zo schoon christelijk leven, vol liefde voor zijn God en vol liefde voor de mensen. Rijk aan deugden: minzaam opgeruimd en gezellig, vreedzaam van gemoed, gedienschtig voor eenieder, onberispelijk in zijn handel en wandel, verwierf hij de genegenheid, achting en eerbied van allen die met hem omgingen.

Als onderwijzer was hij zich ten volle bewust v. zijn edele taak en hij kweet er zich van met mateloze toewijding, niet alleen om aan de leerlingen, die hij liefhad en bij wie hij achting en ontzag inboezemde, degelijk onderwijs te verstrekken, maar ook beoogde en bedoelde hij hierbij in 't bijzonder de christelijke opvoeding der jeugd.

Boven alles mocht zijn huisgezin, doortrokken van den goeden geur zijner huiselijke deugden, dat gezond en kloek midden worden, alwaar hij, nevens de waardige gezellin van zijn leven, kinderen vormde, bezield met zijn levendig godsdienstgevoel, en ze ergenamen laat van zijn trouwe verkleefdheid aan de Kerk en aan al wat goed is. Waarlijk zo 'n gelukkig huisgezin, een kleine hemel!

Schoon was zijn leven, schoon & stichtend was zijn dood!

Teergeliefde Echtzenu, ik sterf gerust & ben gerust over U. Gij hebt aan uw zijde ons lief kind, Marcella, als 'n engel van tedere liefde & zorgen voor U. En dan, het offer v. onzen geliefden zoon Missionaris Gaston, zijn offer en ons offer, van weerskanten edelmoedig gebracht, zal U verder ook een

waarborg zijn v. Gods zegen. Zijn terugkomst, alhoewel niet ver meer af, heb ik niet meer mogen beleven. Mijn vaderkruisken heb ik U toe vertrouwd om hem het over te maken bij het terugzien. Gods H. Wil geschiede! Ik breng dit offer ook tot welzijn van de Missien.

Mama & Marcella, ik kan U niet genoeg bedanken om al de liefdevolle zorgen & toewijding tijdens m'n ziekte! Dierbare Echtzenu, Kinderen, Broeders en Bloedverwanten, we waren allen sterk verenigd door de liefde. Onze liefdeband reikt echter verder dan de dood. Pijnlijk valt het scheiden, doch het is maar kortstondig. Gij zult mij niet vergeten in uw gebeden en in 't bijzonder aan het Altaar des Heeren, gij mijn zoon, gij mijn broeder en gij mijn neef peterkind, priesters. Ik word uw aller voorspreker in den Hemel.

Mijn talrijke vrienden, ik dank u voor uw gebeden en ik ook gedenk U bij den Heer.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. telkens, volle afl. eens p.m.)

Om uw deelneming in den rouw en om uw gebeden, danken U hartelijk:

Mevrouw Alfons DE MAN-SANSPEUR;

Mejuffrouw Marcella DE MAN;

Eerw. Pater Gaston DE MAN, missionaris van Scheut te Kalgan (China);

Mijnheer en Mevrouw Leonce DE MAN-DE WINT, kinders & kleinkinders;

Eerwaarde Heer Gustaaf DE MAN, algemeen bestuurder der Zusters v. d. H. Philippus-Nerius (Ziekhuis) te S'-Niklaas (Waas);

De familiën DE MAN, SANSPEUR, ROGGE en VERSCHULDEN.