

Door Hem, en met Hem, en in Hem. (H. Mis)

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN

JUFFROUW

FRANCINE LOUISE DE MAN

geboren te Buggenhout op 19 oktober 1899,
en rustig in de Heer ontslapen te Hamme,
op 4 januari 1980, gezalfd met de H. Olie
voor de zieken.

De overledene stamde nog uit een tijd waarin menig gezin als een kleine kerk was. Woord en daad van de ouders toonde de veilige weg. Dit alles kreeg zij, samengevat in het dagelijks kruisken "diep haar in de kop gedreven, teken van haar erfgebied" (G. Gezelle). Zo bleef zij, heel haar leven dóór, vaders en moeders kruisken vragen en krijgen, tot zij zelf de dienende engel werd die eerst moeder, later vader bijstond, dag en nacht, toen de hemelse Vader hen tekende met het Kruis van Zijn Zoon, in ziekte, en dood-ten-leven.

Ook in hare doopparochie was zij tot dienst bereid. Bejaarde mensen spreken nog van hare bijdrage tot het ontstaan, groeien en bloeien van godsdienstige, sociale, kulturele organisaties.

Later kreeg zij de bescheiden rol van zorgende voorzienigheid voor haar broer-priester, en zijn medewerkers, in dienende eenvoud. Zij las immers bij pr. Poppe : "parels blinken best in 't donker. Wees gaarne klein en vergeten".

Daarna kwam de levensavond, met de rust, met de aftakeling, en de laatste advent, van de eerste vrijdag van december tot de eerste vrijdag van januari.

Dierbare broer-priester, mijn weg werd getekend door die van onze ouders en door de uwe. Wij gingen, met eigen opdracht, te samen tot het einde. Voor dat einde waart gij, hoewel ouder, mijn veiligheid omdat gij sterker bleeft. God zegene U ; ook voor U wordt het avond. God zegene onze bloedverwanten en vrienden ; zij hielpen ons. God zegene het Retraitehuis, mensen die ons bijstonden. Wijst mij nu de weg naar het volle Godsrijk, dat ook U roept !

†

Voor uw gebed en meelevens danken U :

de families DE MAN, DE BRUYN,
VAN DER STAPPEN, COOL.

Begravenisonderneming C. VERLEYEN, Moerzeke
drukkerij a. mijs, moerzeke