

Zij leefde in de vrees des Heren en in vrede is zij gestorven. Tob XVI

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Marie - Emma DE MAN

weduwe van Mijnheer

RICHARD VAN DE VELDE

geboren te Erwetegem, de 22 December 1876 en aldaar zacht in de Heer ontslapen, de 4 Juli 1950, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervende en den Pauselijken zegen «in articulo mortis»

Lid van alle godvruchtige Genootschappen.



God had deze duurzame overledene getooid met vele schone deugden en gaven. Haar grote bekommernis was het welzijn van haar gezin en de opvoeding harer kinderen. Zich zelf vergeten om zich geheel te geven, dat is haar leven geweest. Ze vond er de kracht toe omdat ze diep kristelijk was, en haar betrouwen stelde op God.

Haar bijzondere godsvrucht tot O. L. Vrouw deed haar zovele Zaterdagden tijd vinden om de H. Mis bij te wonen, en door Maria, Gods zegen af te smeken over haar duurzaam gezin. Daarvoor kreeg ze op aarde reeds haar beloning, want twee der haren wijdden zich toe aan den Heer.

O Heer, een grote schat had Gij ons gegeven: een deugdzaame en kristene moeder. Nu vraagt Gij haar terug, gelouterd door lijden om haar het eeuwig loon te schenken. Wij geven haar zonder tegenspraak, maar met het hart vol droefheid.

Duurbare kinderen, mijn vreugde en mijn kroon, beminde zuster, die mij zo lange jaren ter zijde hebt gestaan, gedenkt mij in uw gebeden, en als dank voor al die liefdevolle zorgen waarmee ge mij zo hebt

omringd, zal ik van uit den hemel samen met vader over U waken en Gods zegen voor u afsmeeken.

Mijn zoon-priester, wees mij indachtig in uw H. Misoffer! Mijn dochter-kloosterlinge wees mij steeds indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus en Maria wees mijn zaligheid.



Eerw. Heer Laurent Van De Velde, Witheer der Abdij van Averbode ;

Mr en Mw René Van De Velde-Van De Velde en kinderen ;

Juffrouw Anselma Van De Velde :

Mr en Mw André Van De Velde-Van Damme en kinderen ;

Eerw. Dame Marie-Véronique, in het klooster der Dames Bernardinnen, te Oudenaarde, in de wereld Juffrouw Esther Van De Velde ;

Juffrouw Romanie De Man ;

De Familiën Merchiers, Coppens, D'Hollander en Van Boxstael,

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond, bij hun smartvolle rouw.

Drukwerken R. Vanderlinden koster, Erwetegem