



GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

ROBERT DEMARBAIX

weduwnaar van Mevrouw
Maria - Anna VAN WAEYENBERGE.

Geboren te Deux-Acren op 20 juni 1895 en
overleden te Ronse in de kliniek
Sancta Maria op 30 maart 1991, voorzien van
de HH. Sakrammenten der zieken.

Vereerd met het Burgerlijk Ereteken 1e klas
Carnegie Prijs.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend,
daarom gelukkig de mens die zich door een
deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich
bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste
te sterven.

Onze dierbare overledene is gestorven, betrouw-
wend dat de Heer hem voor het vele schone
in zijn leven zou belonen.

Gelovend in de verrijzenis bidden we tot God
om genade.

Dierbare familie, dank voor uw genegenheid en
de vele zorgen. Moge God u er om belonen.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families DEMARBAIX, VAN WAEYENBERGE,
CORDIER, SPITAELS,

DANKEN U.



PIEUX SOUVENIR DE MONSIEUR

ROBERT DEMARBAIX

veuf de Madame
Maria - Anna VAN WAEYENBERGE.

Né à Deux-Acren le 20 juin 1895 et décédé
à Renaix (Clinique Sancta Maria) le 30 mars 1991,
administré de tous les Sacrements.

Croix Civique de 1ère classe - Prix Carnégie.

Après avoir donné de jours heureux à ceux
qu'il aimait sur terre, il est mort de la mort
des justes.

C'est la force de ceux qui partent de veiller
sur ceux qui restent. C'est la consolation de
ceux qui demeurent de penser à ceux qui sont
partis.

Croyant dans la résurrection nous prions le
Seigneur miséricorde. Que votre grâce vienne
à son aide, afin qu'il échappe à tout jugement
de sévérité, lui qui pendant sa vie a reçu la
marque de la très Sainte Trinité.

Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous.
St.-Joseph, patron de la bonne morte, p.p.n.

Les familles DEMARBAIX, VAN WAEYENBERGE,
CORDIER, SPITAELS,

REMERCIENT.