

Rechtzinnig, God getrouw
geloofbaar en gelovend,
Zo wierd ze ene oude vrouw
en stierf, de hemel rovend. (G.G.)



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mejuffrouw

Maria DE MARRE

Zij was lid van de Bond van 't H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

geboren te Outer op 1 augustus 1884 en
godvruchtig overleden te Denderwindeke
op 20 augustus 1970, gesterkt door de
H. Sacramenten der zieken en de Pause-
lijke Zegen.

Een intens leven van gebed, H. Mis en
veelvuldige Kommunie hebben haar inner-
lijke kracht geschonken om met kalme
berusting de beproevingen en kruisjes te
dragen die O. L. Heer op haar weg had
geplant. Zij verstond de kunst haar zelf
te vergeten, om de noden en het leed van
anderen te helpen lenigen.

Dankbaar zullen we haar gezegende
gedachtenis in ons hart bewaren. Vooral

haar grenzeloos vertrouwen op God en
de Moedermaagd Maria, samen met haar
levensmoed en kristelijk optimisme. Nu
zal ze rust vinden in God, voor immer.

Dierbare Familie, we hielden zo veel
van mekaar. God moge U nu de kracht
schenken om deze pijnlijke momenten van
tijdelijke scheiding edelmoedig te dragen.
Ik dank u voor alles. Moge uw innig ge-
bed me helpen op de weg ter zaligheid.

O. L. Vrouw van Smarten, wees voor
haar een Voorspreekster.



De families

DE MARRE

SCHELLAERT

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Drukk. Du Mongh-De Rijk, Denderwindeke