

O ! Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen.
Navolging



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Angèle - Eugénie De Mecheleer

Echtgenote van Mijnheer Victor De Roy,
geboren te Overboelare den 25 September 1879 en
er overleden den 1 Augustus 1948, gesterkt door de
laatste HH. Sakramenten onzer Moeder de H.Kerk.

O ! onafwendbare dood, wat leert ge aanschouw-
lijk wel, wat ons leven is hier op aarde.

Gelukkig de mens, die leeft volgens zijn Geloof,
en die daarbij indachtig is dat hij ieder ogenblik kan
geroepen worden om rekening te geven over zijn
leven op aarde.

De duurzame overledene was minzaam en gediens-
tig, zij was werkzaam en bezorgd voor het welzijn
van echtgenoot en kinderen.

Duurzame echtgenoot, kinderen en kleinkind,
vaartwel. De scheiding is onverwachts en pijnlijk,
doch troost u ze zal niet eeuwig duren. Troost en
bemint malkander. Blijft mij steeds gedenken in uw
gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
Dat het eeuwig Licht haar verschijne. Amen.

Drukkerij E. DE CROO Overboelare.



De familiën DE MECHELEER, DE ROY, CLEMENT en VAN
WIJMEERSCH,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun
betoond bij het overlijden van hun dierbare afge-
storvene

DANKEN U.