

"Alleen bij God is blijvende vrede".

†

Gedenk*in uw vroom gebed

D E H E E R

ARTHUR DE MECHELEER

weduwnaar van *Mevrouw*
HENRIETTE KRIKILION.

Hij werd geboren te Viane op 22 juli 1907 en is naar zijn Schepper teruggeroepen in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 19 mei 1986, gesterkt door de HH. Sacramenten door de zieken.

*Lid Kristelijke Bond Gepensioneerden ;
Oud-Strijder Oorlog 1940-1945.*

*Voor de blijken van kristelijk medeleven
en uw vroom gebed danken U de families*

DE MECHELEER, KRIKILION,
DURAN en DE PADT.

Als alles goed gaat zien wij ons tijdelijk leven als eindeloos, maar als het teken van ziekte en dood in ons midden komt worden wij geraakt en beroerd.

Gelukkig was onze dierbare overledene als hij kon werken en zijn taak vervullen voor zijn gezin. Zijn ziekte liet hem ervaren hoe een mens met al zijn wortels vastzit aan veel tijdelijke dingen. Zich daarvan losmaken was voor hem - lijk voor elke mens - een zware opgave.

Dat louteringsproces is dan nog onverwacht voltooid toen hij bijna plotseling over de eindstreep van het leven moest stappen.

Heer, wees Gij voor hem de vrede na dit werkzame en zorgende leven.

Beminde kinderen en kleinkinderen, dank U voor uw genegenheid en uw hulp, bijzonder toen ik alleen gevallen was.

Beste familieleden en vrienden op wie ik altijd mocht rekenen, dank U ook en gedenk mij in uw gebed.

Moge de Heer U allen zegenen en samen bewaren.