

Gij neemt het leven, God
niet van ons af.
Gij maakt het nieuw.



Dankbare herinnering aan
de heer

Fernand De Mecheleer

echtgenoot van
Janie Weverberg

geboren te Overboelare op 25 juli 1929
en godvruchtig overleden in het O.-L.-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
9 december 1995, gesterkt door de
HH. Sacramenten der Zieken.

De families

De Mecheleer, Weverberg,
De Boe en Lefebre

danken u voor de blikken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Een vertrouwd gezicht in onze straat
is ons onverwacht ontnomen.

Hoe vaak stond Fernand niet aan zijn
deur om een praatje te slaan.

De gezondheid speelde hem parten en
toch bleef hij moedig en begaan met
de noden van anderen.

Na hard gewerkt te hebben voor zijn
vrouw en kinderen beleefde hij zijn
hobby als tekenaar met veel voldoening.
Graag hielp hij waar hij kon in het
bijzonder voor zijn vrouw.

Moge Fernand nu verlost van alle
pijnen en moeiten thuis komen bij De
Heer van het Leven die voor zijn ge-
trouwen de ware vrede en vreugde
heeft bereid.