

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HORTENSE DE MECHELEER

weduwe van

Mijnheer Felix de Vogelaere,

geboren te Overboelare den 5 April 1867 en er godvruchtig overleden den 31 Juli 1945.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van den Boerinnen en H. Hartbond en andere godvruchtige genootschappen.

De duurzame overledene was een voorbeeld van kristene moeder. Vol betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, heeft zij met verduid en wijsheid hare kinderen in de deugd opgevoed.

Gerust en vreedzaam heeft zij hare ziel in Gods handen gegeven, omdat een leven van trouwe plichtvervulling haar de verzekering gaf van Gods genade en welbehagen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, mijne aard-sche reis is geeindigd, ik ga vader verwoegen in den hemel, vergeet niet wat ge van mij gezien en gehoord hebt. Met mijne moederlijke bezorgtheid en mijne hemelsche liefde blijf ik over u waken. Bemint malkander en bidt voor mij, en eens vinden we ons weer, vereenigd in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
Dat het eeuwig licht haar verschijne, Amen.

Uitg. Edg. De Croo, Koster, Overboelare

De familiën De Mecheleer, de Vogelaere, Cleerebout en Van Cauwenberghe,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene

Mevrouw Hortense DE MECHELEER

dancken U van harte.