

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.



Gedenk in uw vroom gebed

JEANNE DE MECHELEER

echtgenote van

NESTOR VANDENBERGEN.

Zij werd geboren te Viane op 6 november 1906 en er tot haar Schepper teruggeroepen op 18 augustus 1982, voorzien van de Ziekenzalving.

*De families DE MECHELEER,
VANDENBERGEN,
VAN BELLE,
DE MECHELEER*

*danken U oprecht voor uw aanwezigheid
en uw vroom gebed.*

Heer,
gesterkt door Uw verrijzenis,
geloven wij
dat de dood geen einde is,
maar de overgang naar een leven,
waar geen rouw en droefheid meer is.
Deze gedachte is een troost voor ons
nu wij afscheid nemen van onze moeder,
die voor ons gewerkt en gezorgd heeft.

In stille teruggetrokkenheid
heeft zij geleefd en gewerkt,
vooral toen het licht van haar ogen
verminderde.

Toen begon het lange wachten,
tijd om na te denken en te bidden,
tijd om te luisteren
naar de kleine dagelijkse geluiden,
naar de mensen rondom zich ;
tijd om klaar te zijn
voor de grote overgang...
Daaraan hielp de ziekte mee,
de stil gedragen last en pijn,
een weg naar God...

Heer, dank U voor alles,
wat we voor haar mochten doen,
kleine dingen soms,
die haar blij maakten ;
grotere dingen ook : lange nachten
van waken en dikwijls opstaan.
Moge zij nu voor eeuwig blij zijn
bij U. Amen.