

Ik legde mij neder te ruste en sliep in; ik stond op want de Heer ondersteunt mij (uit de Paasliturgie).



Gij die haar gekend en bemind hebt, gedenk in uw gebed de ziel van

**MEVROUW**

**JUDITH DE MEDTS**

Weduwe van Mijnheer

**BARTHOLOMEUS DE MIDDELEER**

geboren te St. Lievens-Esse op 19 december 1882 en na gesterkt te zijn met de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, godvruchtig overleden te Aspelare op 2 januari 1965.

Zij was erelid van de H. Hartbond en andere godvruchtige genootschappen.

Op de vooravond van Driekoningen is moeder heengegaan naar de hemel. Gelijk de Wijzen uit het Oosten zo werd ook zij op haar levensbaan geleid door 'n licht: het licht van haar diep geloof.

Moeder was een lichtend toonbeeld van die goddelijke uitnodiging; zij heeft zichzelf verloochend, zij leefde alleen voor haar gezin.

Vele eretitels mogen op haar toegepast: kristene vrouw, liefdevolle moeder, die al haar kinderen met een sterke liefde omvatte... en hoe dankbaar was zij niet voor hen die haar in haar laatste dagen bijstonden.

Jesus was haar grote vriend; hoe innig verlangde zij naar Hem in haar laatste levensdagen. Weinigen zullen Hem beminnen zoals zij dat gedaan heeft. Voor Hem

werken was haar levensdoel, voor Hem lijdten haar vurigste verlangen, Hem ontvangen haar innigste vreugde.

Vol vreugde en blijdschap sprak gij enkele dagen geleden over het kind dat uw fierheid en trots is «Onze Paul», toen 'n medebroeder u de groeten bracht uit het verre missieland, de Philippijnen.

Geliefde kinderen, innige dank voor al de goede zorgen die ge mij verleend hebt. Dat de Heer u allen rijkelijk vergoede.

Goede Moeder, in gedachten geschaard rond het altaar van uw zoon, priester, bidden wij voor u; wij zijn overtuigd van uw blijvende bezorgdheid om ons, en danken u voor uw schoon, schoon leven.

Bidden we de 4 akten.

De Familiën

**DE MEDTS,  
DE MIDDELEER,  
DE PAEPE en  
MEERSMAN,**

betuigen U hun oprechte dank voor al uwe blijken van innige deelname in de rouw die hun heeft getroffen.

---

Uitg. R. De Vos, Koster, St. Lievens-Esse