

Sneller dan een ijlbode, zijn mijn dagen
voorbijgegaan ; zij zijn verdwenen en hebben
geen vreugde gezien. Job. 9, 25



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRMA DE MEERLEER

echtgenote van Mijnn eer

Herman Allard

geboren te Kerksken de 13 juni 1938 en op
het onverwachts uit het leven weggerukt
te Lebeke-Outer de 12 oktober 1958.

— | —

De onbezonnen jeugd meent dat het leven
niets dan rozen zijn, maar ongelukkig voor hen
die met onervaren hand die tere rozen raken.
Ras volgt de bittere ontgoocheling der uiteen-
gerafelde levensroos, die niets meer overlaat
dan de ontbladerde bittere knop.

Gelukkig is er de barmhartige goede Heer,
Wiens genadige goedheid de onbezonnenheden
der jeugd vernietigt door zijn allesvergevende
Kruis.

O Crux, ave Spes unica : Gegroet o Kruis,
onze enige hoop.

Teergeliefde ouders, ik beveel U aan mijn
kind : Voedt het op, leert het bidden voor zijn
moeder... te vroeg uit het leven weggerukt ;
leert het opkijken naar 's Heren kruis... leert
het begrijpen voor wiens zonde hij leed en stierf.

Dierbaar broertje, lieve zus, ik groet U bei-
den van hierboven, leert kristelijk te leven.
Alleen daarin is blijvend geluk.

Vaartwel, allen die mij hebt gekend en nu
treurt om mijn schielijk heengaan. Vergeet mij
niet in uw varige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef aan hare ziel de
eeuwige rust.

De familiën DE MEERLEER en
ALLARD

B E D A N K E N

Uitg. Van Damme, Denderhoutem