

.....Het sterven is niet,
Niet als het uitgaan der slapende lichten
als weer de zonne in de renbane schiet. (G.G.)

† BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JULIEN DE MEESTER

zoon van wijlen

Mijnheer August en Mevrouw Bertha Sergeant
geboren te St. Martens Leerne den 19 Mei 1922
en overleden te Zolder [Limburg] den 3 Juli 1946
bediend door de Rechten onzer Moeder de,
H. Kerk in «Arculo Mortis»

Soldaat bij het 54 Bat. Fusiliers.

Hij was lid van den bond van het H. Hart, van
het genootschap van den H. Franciscus Xave-
rius en van de B. J. B.

Met den zegen zijner goede Moeder getee-
kend op het voorhoofd, vertrok hij blij en wel-
gezind met de zoete hoop, na volbrachte solda-
tenplicht, binnen enkele dagen naar huis te
keeren in de stille vreugde van zijn familie.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat dit kruis-
ken hun laatste afscheid zoude wezen? Wat is
God toch wondervol in zijn werken. Met een
gebroken hart knielen wij deemoedig neder
voor zijn Goddelijken Wil, en betrouwend op
zijn oneindige goedheid, bidden wij «Uw wil
geschiede en niet de onze».

De Heer had hem begunstigd met een edel
karakter en een schoone ziel. Hij was een le-
venslustige jongen, een minzame vriend, een
vlugtige boerezoon, die steeds met den blijden
glimlach op het gelaat het leven door ging.
Maandelijks knielde hij neder op de Kommu-
niebank en vervulde trouw zijn plicht in de
rangen der K. A. als lid van de B. J. B. Zijn rijke
ziel heeft onze Lieve Heer in zijn liefde opge-
nomen, in de veilige schutse zijner heiligheid,
tot dat de nacht van dezen tijd zal voorbij zijn.

Mijn goede Moeder, Zusters en Broers hard
is de slag die u treft, keert u in uw droefheid tot
den Heer, die niet beproefd zonder tevens te
zalven. De zekerheid van mijn geluk, moge u
een troost zijn over mijn onvoorziene heengaan
Bidden wij voor elkander, vooral Gij, mijn
zuster kloosterlinge en mijn familieleden, prie-
sters van den Allerhoogste, gedenkt mij in uw
dagelijksch gebed en offer. Mijn goede vrien-
den van de B. J. B. vergeet mij niet.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust
300 d. afl.

Mevrouw Weduwe August De Meester, gebo-
ren Bertha Sergeant,

Mijnheer en Mevrouw Frans Torck-De Meester
en hunne kinderen Astère, Monique en
Antoine,

Mijnheer en Mevrouw Aimé De Meester-Cod-
dens en hun zoon Etienne,

Mijnheer Leon De Meester,

De Eerwaarde Zuster Maria-Berchmans, der
Zusters Cisterciënserrinnen, in de wereld
Juffrouw Alice De Meester,

Juffrouw Martha De Meester,

Juffrouw Clarisse De Meester.

Mijnheer Gabriel De Meester,

De familie De Meester en Sergeant,

danken U van harte om de bliken
van christelijke deelneming.

.....
Druk. W. De Neve, Borrelwal Nevele

