

Dankbaar om dit rijkgevulde leven  
gedenken wij

#### MEVROUW

### MIA DE MEESTER

echtgenote van de heer Berten SPEECKAERT

geboren te Gent op 26 mei 1910  
en na een langdurige ziekte godvruchtig  
overleden te Oudenaarde op 3 februari 1984  
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Moeder,  
jouw beeld blijft in ons gegrift:  
Je leerde ons  
dat twee en twee vier is  
hoe prachtig blauw wel kan zijn  
en hoe heerlijk de vogels zingen in de landen.  
Je leerde ons leven  
in liefde-zijn  
door jouw duizend gevende gebaren  
stijl, ongedwongen en trouw.  
Je leerde ons  
een brug te zijn  
waar mensen graag wat schuilen.  
Helend was je woord bij pijn  
verontrustend soms je zwijgen  
mooi was het verhaal  
tussen jou en het kind  
en tussen jou en mij.  
In iouw nabij-zijn kwam de kracht  
die stuwde naar leven  
naar inzet voor al wat goed is  
tot echt samen-bidden.  
Je maakte ons klaar u te moeten missen  
maar je leerde ons ook dankbaar te zijn.  
Daarom: DANK.  
Wij dragen mee, wat je ons leerde  
om verder te leven.

Moedig ging je weg uit dit leven,  
niet in onze geest, daar blijf je leven  
niet voor altijd, want wij geloven in het eeuwige  
leven.

Groot was je inzet voor anderen,  
en zomaar gratis helpen is onbetaalbaar.

Dierbare Berten,  
wederzijds was onze trouw aan elkaar,  
wees moedig en steun op je kinderen,  
in vriendschap en alle samenhangigheid.  
Mijn kinderen en kleinkinderen,  
wij mochten geluk en vreugde delen,  
ook de pijn en het lijden.  
Weest groot in alles met de blijheid van de  
kinderen van God.  
Dank u wel, jullie allen,  
die in leven en sterven aan mijn zijde hebt  
gestaan.

Liefdevolle Maagd Maria,  
verlaat ons niet, nu en in 't uur van onze dood.

Berten SPEECKAERT  
Johan en Francine VANDENDAELE-SPEECKAERT  
Freddy en Chris VAN-SPEECKAERT  
Lieve, Rik, Anneleen en Marijke VANDENDAELE  
Kristol en Annelore VAN  
De families DE MEESTER, GOEME, SPEECKAERT  
en COEMAN,

danken  
voor de blijken van genegenheid.