

Van bij de Heer, zo durven we hopen,
blijft liefdevol met ons verbonden,
zij die we zo dankbaar gedenken.



Believe in U gebed te gedenken de ziel van
MEVROUW

Amantia Josepha Agnes DEMEL

weduwe van **Petrus DECLERCK**

geboren te Kester op 20 januari 1916 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Ronse
op 27 juli 1994, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

In deze mooie zomerdagen ging je van ons heen,
zacht ben je ontslapen in de Heer,
stil ging je heen en ben nu ver van ons weg,
maar in ons hart leef je voort.
Begeleid ons voor het leven, je vergeten doen
we nooit.

Het is stil nu, wij drogen onze tranen, ook
vandaag hebben wij om jou gehuild, in dit huis
waar we ooit samen waren, voor altijd jouw thuis.
Het heengaan van een goede moeder is altijd
een zwaar verlies. Reeds een hele tijd voelde
zij de starende blik van de Heer in haar hart.
Haar lijden en beproevingen in haar laatste le-
vensmaanden heeft ze geduldig en edelmoedig
aanvaard en gedragen. Sinds lange tijd zag zij
haar leven als een verlaten akker waar het werk
was afgelopen. "Haar offer was haar hoogste
bidden, in haar lichaam lag reeds het kruis ge-
drukt." Dank Heer omdat Gij ons zo'n goede
moeder hebt gegeven.

Beste mama, nu ook gij daarboven bij papa
bent, wij zouden graag willen dat ge were keer-
de. Je leerde ons leven, werken en offeren, je
leerde ons vallen en opstaan, je was met ons
begaan. Nu voelen we ons zo alleen. Wij zullen
je missen telkens meer en meer. Geef ons de
genade Heer om haar voorbeeld van werkzaam-
heid, rechtvaardigheid en van blijdschap te kun-
nen navolgen omdat wij dan eens in Uw Rijk
van vrede en liefde, samen met onze moeder U
in eeuwigheid mogen aanschouwen.

Liefste kinderen, die mij zo bemind hebt en
mij zo bitter beweent, mijn heengaan brengt
leed en droefheid in uw leven, doch richt uw
ogen ten hemel en ge zult de ellende op aarde
gemakkelijker en verdienstelijker dragen. Besef
ook dat de weg langswaar het leven leidt, ons
brengen moet terug bij onze dierbaren in het
Vaderhuis, waar noch leed noch droefheid ingang
vinden. Bedankt om uw wederkerige liefde, uw
kommervolle zorg en uw nabij-zijn tijdens mijn
laatste levensmaanden, bidt steeds voor mij, ook
gij mijn beste familieleden en vrienden.

Uw gebed was een zoete lafenis voor onze dier-
bare overledene, uw deelneming een ware troost
voor de familie. Wij danken U.

De Heer en Mevrouw DECLERCK-ESCONDIDA,
Mevrouw VAN LOOCK(†)-DECLERCK.

De families DEMEL, DECLERCK,
DECALUWE en CLAES.

