

Wachtend aan de overkant,
gelovend dat dit niet het einde is,
kijken wij uit naar de morgen,
waar wij allen weer samen zullen zijn.



Met liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

MIJNHEER
Theophile DEMEL

weduwnaar van Mevrouw
Elise VANDERROOST.

Geboren te Vollezele op
20 februari 1915 en thuis,
omringd door zijn familie,
overleden op 24 juni 1994.

De families DEMEL, VANDERROOST,
DEVOS en STEENHOUT,

danken U voor uw aanwezigheid,
uw gebed, uw medeleven.

Vollezele, 29 juni 1994

Na vele maanden van tegenslag
ben je zachtjes van ons heengegaan.
Steeds heb je geloofd
dat het eens zou beteren,
maar het heeft niet mogen zijn,
niettegenstaande al de goede zorgen
waarmede je dag en nacht
door je geliefden werd omringd.

We hebben je graag bijgestaan,
je was voor ons een voorbeeld
in 't dragen van je lijden,
zó geduldig, zó moedig
en zonder klagen.

Je was voor alles rechtvaardig,
eerlijk en trouw;
je bent onze grootste steun geweest:
op jouw hulp en goede raad
konden we altijd rekenen!

We danken je voor alles
wat je voor ons gedaan hebt
en zullen je blijven missen!

Heer, geef ons de kracht
en de moed om naar
zijn voorbeeld verder te leven.

Begr. Gebr. Langendries, Galmaarden - tel. : (054) 58 07 25.
Druk. Langendries Chris, Bever - tel. : (054) 58 72 04.