



Dit weze een vroom aandenken aan

De Heer

Raf De Merlier

Echtgenoot van Mevrouw Andrea Verstraete

Hij zag het levenslicht te Maarke-Kerkem op 3 januari 1926 en overleed te Oudenaarde, na een pijnlijke ziekte op 9 juli 1985, gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Een achtenswaardig man is vroegtijdig van ons heengegaan. Het leven van Raf was kort, maar overvloedig gevuld met de rijpe vruchten van zijn noeste inzet en van zijn verstandelijke en morele talenten waarmee hij zo rijkelijk bedeeld was.

De grote gaven die hij meekreeg heeft hij met een nooit verzwakkende jeugdige geestdrift grootmoedig ten dienste gesteld van zijn gezin, zijn familie en van tallozen, die bij hem hulp en steun kwamen zoeken en veelal vonden.

Plichtsbewust en stipt ambtenaar als hij was, genoot hij het vertrouwen van de hoogste gezagdragers, bij wie Raf steeds terecht kon om zijn medemensen te dienen. Verstandelijk mild bedeeld vond hij veelal de weg doorheen de duistere wirwar van de plumpe administratie, op zoek naar een oplossing voor een probleemmens.

Hij was niet een man van veel woorden, maar van de daad en hij liet zich nooit verleiden tot vage en ongegronde beloften, die tijdelijk hoop verwekten, maar nadien leidden tot bittere ontgoocheling. Raf wist de moed op te brengen om een rechtschapen man te zijn.

Geduldig, met een bestendige hoop op beterschap, vocht hij maandenlang tegen zijn kwaal, sterkte zoekend in zijn werk en zijn sociaal dienstbetoon. Het bezoek van honderden dankbaren aan zijn ziekbed was voor hem de schoonste beloning.

Het weze voor zijn diepbedroefde echtgenote Andréa, haar kinderen en familieleden een heilzame troost dat de herinnering aan Raf bij ontelbare vrienden dankbaar in ere zal worden gehouden.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

Mevrouw Andrea De Merlier-Verstraete
Robert en Mia Lizin-De Merlier
Johan en Vera De Smet-De Merlier
De families De Merlier, Verstraete,
D'Hondt en Delmaire
danken voor uw medevoelen en gebed

