



IN DANKBAARHEID EN LIEFDE
BIDDEN WIJ VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

René, Richard DE MERLIER

echtgenoot van Oda BOTTELDOORN,

geboren te Etikhove op 27 februari 1912
en overleden in de H. Hartkliniek te
Oudenaarde op 22 september 1985,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Hij was lid

van de Bond der Gepensioneerden.

Oda Botteldoorn, zijn echtgenote.

Raphaël en Martha(+) De Meyer-De Merlier,
kinderen en kleinkind,

Jozef en Cecile De Merlier-Hoeree,

Germain en Marguerite De Merlier-De Craeye,
kinderen en kleinkind,

Roger De Merlier,

Noël en Lilliane De Merlier-Solemé
en kinderen,

De families

DE MERLIER, BOTTELDOORN,
VERPOORT, DE BLEECKER,

danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw en gebeden.

AFSCHIED

Ik ga op weg en laat mijn huis
verdonkren in het avondrood

- o, ga niet weg, de nacht is groot.

Ik kan niet blijven lieveling,
de dood ontbood mij tot zijn kring ;

vergeef mij dat ik achterlaat
wat ik zozeer heb liefgehad :

mijn huis, mijn dorp, mijn kleine straat
en u mijn eigen hart,

ik hoor een lied een grote stem.

- zijt gij dan niet van mij ?

van hem o, vrouw
die eenzaam achterblijft
in het verwaaiend avondrood

o dood, o stem

de nacht is groot en sterk de stem
die tussen slaap en morgenrood
roept uit het nieuw Jeruzalem.

Hendrik Marsman

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel