

Heer bewaar mij in Uw Liefde, waarin ik  
steeds geleefd heb.



**HEER GEEF DE EEUWIGE RUST AAN**

Mevrouw

**Henriette DE MESURE**

weduwe van de Heer

**REMI DE BOCK,**

geboren te Michelbeke op 25 juli 1885 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen  
te Brakel-Zegelsem op 27 juni 1972,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudig, gelukkig, ongekusteld, zichzelf  
vergetend, zo leefde zij.

Optimisme was de grote kentering die haar  
leven tekende. Zij zelf kon daardoor de moed  
en de kracht opbrengen om veel te werken  
en te zorgen voor haar gezin. Voor haar vrienden  
was het aangenaam met haar om te gaan  
omdat zij zelfs als ze grijs en gerimpeld was  
een frisse kracht uitstraalde.

Haar levenswegen waren zo schoon omdat  
ze belicht waren door de zon van haar diep

kristelijk geloof, een rotsvast betrouwen en  
een offervaardige liefde tot God en de naast-  
bestaanden.

Zij ontsliep zacht en kalm in de Heer want  
zoet en zacht is de dood voor haar die een  
levendig geloof paart aan een zuiver geweten.  
In God uiteindelijk vond ze de volle vreugde,  
het blijvend geluk en het eeuwig leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ze-  
gen U allen dankbaar voor uw goedheid en  
wacht U op in de hemel. Bidden wij voor  
elkaar.

Eerwaarde Zusters, die mij in mijn laatste  
dagen hebt bijgestaan, hebt dank voor uw  
toewijding en uw liefdevolle genegenheid.

De families DE MESURE, VAN PETEGHEM,  
DE BOCK, DE PESSEMIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

---

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel