

Hoe ledig het huis waar moeder verdwijnt!



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

ALBERTINE DE METS

echtgenote van Mijnheer Jozef DE COUVREUR,  
geboren te Nederbrakel de 27 december 1930  
en godvruchtig overleden te Gent  
de 29 oktober 1987,  
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Met bittere tranen bewenen wij haar, die wij  
zo lief hadden omdat zij ons zoveel levensvreugde  
en geluk geschonken heeft; maar in ons hart  
bewaren wij de vaste hoop haar weer te zien in  
de Hemel.

De dierbare overledene was een van die jonge  
mensen die gedroomd hadden een brave man  
en kinderzens gelukkig te maken door haar  
moederlijke zorg en toewijding. Helaas, O.L. Heer  
heeft zich tevreden gesteld met haar goede wil  
en hij heeft haar tot Zich geroepen om haar het  
loon te schenken van haar jong offerleven.

O wrede dood! Wat zijn uw lessen dikwijls  
hard! En wat zijn wij tegenover U onmachtig en  
klein!

Dierbare echtgenoot, welk een vreselijke slag  
is er op u neergekomen: gij staat thans alleen  
om voor onze lieve kindjes te zorgen. Ach, gij  
weet hoe pijnlijk het mij valt U te moeten ver-  
laten. Maar kom, wees moedig en O.L. Heer zal  
U steunen: aan Gods zegen is het al gelegen.  
Draag zorg voor onze kleintjes en voedt ze op  
in eer en deugd voor O.L. Heer.

Lieve ouders en schoonouders, helpt allen mijn  
arme man waar ge kunt. O.L. Heer zal het U  
honderdvoudig vergelden.

Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer.

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
De 4 akten voor de overledene a. u. b.



De families DE METS, DE COUVREUR,  
CASIERS en DE CUBBER,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deel-  
neming en danken U.