

*Als je verdrietig bent
kijk dan in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.*

(Kahil Gibran)



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

François, Romain DEMETS

weduwnaar van **Mevrouw Julienne MEUREZ**

geboren te Kwaremont op 28 augustus 1901 en
godvruchtig overleden in Home 't Neerhof te Elst
op 23 augustus 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

Namis: zaterdag 10 september 1994 om 19 uur.

ROUWL & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

De mens is een zwerver
Een verte roept hem, verder dan de verste
woning, dieper dan de sterren.
Na al zijn omzwervingen door lief en leed,
kijkt hij uit met vertrouwen,
dat de dood niet uitloopt op een kille
afgrond, maar op de warmte van Gods
liefdevolle opvang

(Omer Gielliet)

We zijn je eeuwig dankbaar, vader
voor al je lieve zorgen,
je moed en optimisme,
je eenvoud en genegenheid,
voor duizend andere dingen.
Jij blijft in ons hart voor altijd verder leven.

De families:

**DEMETS, MEUREZ
CLEMENT, DE MEULENAERE**

danken U voor de blijken van medeleven.