

« Het leven wordt veranderd, niet weggenomen. »  
(Prefatie der mis).

†

TOT ZALIG AANDENKEN AAN DE VROME ZIEL

van de Heer

**GABRIËL DEMETS**

echtgenoot van

**Mevrouw Yvonne CANSSE**

geboren te Dentergem op 5 mei 1935 en godvruchtig overleden te Oudenaarde-Bevere op 4 mei 1966, gesterkt door de Sacramenten der H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Hij was leraar aan het O. L. Vrouwecollege te Oudenaarde, aan het Provinciaal Technisch Instituut en ijveraar van de bond van het H. Hart.

« Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ». Ons geloof in de woorden van de Heer moet ons in deze dagen van zware beproeving rechthouden.

Gans zijn leven, maar vooral de laatste maanden van zijn ziekte, had Gaby een diep geloof en een groot vertrouwen op Onze Lieve Heer. Ofschoon het hem hard viel van het leven en van zijn dierbaren te moeten scheiden, toch heeft hij het gedaan in totale overgave aan Gods Wil. Hij vond zelfs nog de moed om de zijnen in hun geloof te sterken. Daarvoor putte hij zijn kracht in zijn gebed en de Eucharistie. Hoe graag ging hij niet eens in de week naar de H. Mis en te communie.

Vol eerbied en bewondering kijken we neder op het leven van deze eenvoudige en doorgoede man. Ofschoon jong gestorven, was hij reeds rijk aan levensinzicht en levenservaring.

Liefst van al was hij thuis bij vrouw en kinderen. Niets was hem te veel wanneer hij hen blij en gelukkig kon maken. Daarom werkte hij ook zo hard.

Hij was een plichtsbewust leraar die de grote kunst bezat jonge mensen niet alleen boekenwijsheid maar ook levenswijsheid mee te geven. Na zijn lessen hielp hij nog menige jongen in zijn studies.

Zijn helpen was spontaan, want hij had een goed hart. Daarom telde hij ook zoveel vrienden. Moge zijn leven en

zijn sterven voor ons allen een spoorslag zijn om ook goed te zijn voor de anderen.

Hij was eenvoudig van aard. Groot doen lag hem niet. Hij hield van de natuur, van zijn hofje, van de bloemen en de vogels.

Liefste echtgenote, wij hebben de grote liefde gekend, die voortijdig eindigde. Gij zijt de lichtende engel geweest voor mij tijdens mijn ziekte, heb dank voor uw vele zorgen, ik blijf bij U. Zorg goed voor de kleine Monique en Luc, ik help U vanuit de hemel.

Dierbare moeder, gij wordt nogmaals zeer beproefd, maar troost U, ik ben bij vader; dank U voor uw moederlijke zorg en liefde.

Beste Maria, heb dank voor al wat gij gedaan hebt voor mij en voor ons gezin. God zal het U lonen.

Beste familie, vrienden en leerlingen, uw genegenheid en medeleven was een grote steun. Ik zeg U geen vaarwel maar tot weerzien in het hemels vaderhuis waar een beter leven ons wacht.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

---

Mevrouw Gabriël DEMETS, geboren Yvonne CANSSE,  
zijn echtgenote;

Jongejuffer Monique DEMETS,  
Jongeheer Luc DEMETS, zijn kinderen;

Mevrouw August DEMETS, zijn moeder;

Mevrouw Cyriel CANSSE, zijn schoonmoeder;

Mijnheer Georges DEMETS,

Mejuffer Mariette DEMETS,

Mijnheer en Mevr. Frans VANDEKERCKHOVE-DEMETS

en zoon,

Mijnheer Albert CANSSE,

zijn broeder, zusters, schoonbroeders en neef;

De families DEMETS-CAMPE en CANSSE-CHRISTIAENS;

Gevoelig voor uw blijken van deelneming in hun

rouw, bieden U hun innigste dank.

---

van assche, oudenaarde.