

De moeders gaan, maar sterven niet,  
zij leven naar zij geven:  
zolang men moeders kinderen ziet,  
zolang zal moeder leven.

+

Ons gebed begeleide op haar tocht naar haar eeuwige  
tehuis

MEVROUW

## **HENRIETTE DE METS**

weduwe van de Heer Omer Verbeurgt

geboren te St.-Maria-Horebeke op 25 juli 1891 en ons  
onverwachts ontvallen te Maarkedal op 10 oktober  
1986, gezalfd met het sacrament der zieken.  
Zij was lid van de Confrerie van de H. Amelberga en de  
Kristene Bond van de gepensioneerden.

Daniël en Maria Verbeurgt-Van Crombrugge,  
kinderen en kleinkinderen;  
Cesar en Maria Meirsschaert-Verbeurgt,  
kinderen en kleinkinderen;  
De kinderen en kleinkinderen van wijlen  
August en Julia Browaays-Verbeurgt;  
André en Albertine Verpoest-Verbeurgt,  
kinderen en kleinkinderen;  
Jozef en Annie Verbeurgt-Hellebaut en kinderen;  
Frans en Paula Lievijns-Verbeurgt;  
De families De Mets, Dolvelde, Verbeurgt, De Cordier  
danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming

De namis wordt opgedragen op zaterdag 6 december  
1986 om 8.30 u in het klooster te Mater.

Het plotse heengaan van onze goede moeder en  
grootmoeder, zonder afscheid van woorden, doet ons  
pijn. Toch zijn wij de Heer dankbaar voor de 95 jaren  
die hij haar gegund heeft. Zij was een kranige en blij-  
moedige vrouw die zich totaal gegeven heeft aan haar  
gezin. Haar sterke geloofsovertuiging steunde haar in  
de harde levensmomenten die ook zij heeft gekend.  
In haar hoge ouderdom straalde zij tevredenheid en  
minzaamheid uit. Haar lang leven beschouwde en aan-  
vaardde zij dankbaar als een geschenk van God.

Door de vele bezoeken en lieve attenties van kinderen  
kleinkinderen en achterkleinkinderen, heeft zij zich  
nooit eenzaam gevoeld en genoot zij ten volle van de  
rust en geborgenheid van het tehuis waar zij met de  
beste zorgen werd omringd.

Moge de Heer in de hemel verder bestendigen wat wij  
als het diepste en schoonste in haar hebben ervaren.  
Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
het was mijn grootste vreugde U allen welvend en  
gelukkig te weten. Dank voor de goedheid die ik van U  
mocht ondervinden. Moge uw gebed de blijvende  
band zijn over het graf heen.

Dierbare familie, vrienden leefgenoten van "Jericho"  
schenk mij de verkwikking van uw gebed.  
Eerwaarde Zusters en verplegend personeel, dank  
voor uw goede zorgen en genegenheid.

Dat zij ruste in vrede !

---

druk. morre