

Heden is de mens en morgen is hij verdwenen; beroem u dus niet op de dag van morgen, want hij is onzeker voor u, voor iedereen, zoals hij het was voor onze dierbare overledene.



IN GODS VADERHANDEN
EN IN UW VROME GEBEDEN
BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN
VAN

Mevrouw
Georgette DE METS

echtgenote van
André DIERICKX

geboren te Sint-Maria-Horebeke, op 8 november 1924, en schielijk overleden te Brussel II op 23 mei 1982.

Ten grave gedragen op de begraafplaats van Sint-Maria-Horebeke op donderdag 27 mei 1982, na de eucharistieviering in de kapel van de Heilige Engelen te Brussel II en de lijkgebeden in de dekenale kerk van Sint-Maria-Horebeke.

Wij danken U Heer God,
voor de edele gaven van haar hart en geest die Gij haar hebt gegeven;
voor de levensmoed en de werkkraft waarmee zij zich aan ons heeft weggeschonken;
voor haar liefde en toewijding aan hen die aan haar zorgen waren toevertrouwd;
voor haar diep geloof en haar zorgvolle bekommernis;
voor haar eenvoud en goedheid die haar bij allen beminnelijk maakten;
voor al het goede dat wij in haar mochten ondervinden.

Heer Jezus,
schenk vrede en eeuwig leven aan onze dierbare overledene. Beloon haar om haar dienstvaardigheid.

Gij allen die mij duurzaam zijt, steunt mij door uw gebeden.

Om uw innige blijken van meelevens danken u oprecht :

De heer André DIERICKX;
De heer en Mevrouw
Jan SARDEUR-DIERICKX;
De heer en Mevrouw
Chris PATERNOSTER-DIERICKX;
De familie DE METS;
De familie DIERICKX;
De familie DE CLERCQ
De familie VANDER MEULEN.

vm

Begr. Devoogelaer