

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust, en dat het
eeuwig licht haar verschijne.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Judith-Martha DE METS

echtgenote van Mijnheer

Remi VERSTICHELEN,

geboren te St.-Maria-Horebeke op 25 maart 1908
een zeer godvruchtig overleden te St.-Kornelis-Hore-
beke op het feest van Allerheiligen 1 november 1963,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Kornelius.

Ik zou niet durven zeggen "Schrei niet,,. Heel
zeker moogt gij de duurzame moeder bewenen. Ook
Kristus schreide voor het verlies van zijn duurzame
vriend Lazarus. Zo ook mogen wij in ons hart de
smartelijke gevoelens niet onderdrukken die het af-
sterven van onze duurzamen in ons opwekken.

De dood immers is voor ieder redelijk wezen een
verschrikkelijk gebeuren. De dood slaat met een
slag van haar zeis alles neer; alle verwachtingen,
alle dromen, alle geluk. Is zij niet na de zonnige
jaren van huiselijk geluk de donkere natte kuil die
ons wacht, de verarmte van al wat de natuur
heeft en hoopt. Hij is hard voor hem die heen moet
maar noch harder voor hen die blijven.

En toch zingt de H. Kerk tot haar gelovigen:
"Ten paradijze geleiden U de engelen,,
Op deze schone dag van het hoogfeest van Aller-
heiligen hebben de engelen u ten paradijze geleid.
De goede meester heeft een einde gesteld aan uw
lange lijdensweg. De laatste tijd van uw leven was
een laatste offergave door het lijden, daarom zijt
gij op het ogenblik dat de Meester u riep met
de glimlach en de vrede op uw lippen naar Hem
heengegaan.

Mijn duurzame kinderen weest mij steeds indach-
tig en blijft luisteren naar mijn zacht vermanende
stem.

Duurbare familieleden hebt dank voor de liefde-
rijke zorgen die ik van u mocht ontvangen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.



De Families

DE METS,
VERSTICHELEN,
DE POTTER,
VAN DEN BULCKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke